

*Arbejdsløse typografers cabaret:*

## »Cabaret '84« – en stor succes

**Onsdag den 16. januar 1985 oprandt endelig den store dag, da Cabaret '84 havde premiere. – »Verdenspremiere«, som Ejnar Davidsen udtrykte sig på tavlen i Forbundshusets forhal. . .**



Det skal ikke nægtes, at nerverne sad uden på skjorten hos aktørerne, som for de fleste vedkommende den dag havde deres debut på de skrå brædder.

Der blev røget mange cigaretter den formiddag, og den bajer, som blev uddelt i trykkeriscenen, faldt på et tørt sted.

Det var meningen, at vi skulle have haft en forpremiere for nogle af vores venner dagen før. Tanken var, at de

ville være en anelse mere »venligtsindede« end vores arbejdsløse kolleger i kælderen. . .

På grund af »anden mødeaktivitet« for en af hovedrolleindehaverne kunne det ikke lade sig gøre, og godt det samme.

### **Lydhøre arbejdsløse**

Vi kunne ikke have ønsket os en bedre start. Forsamlingen i den stopfyldte kælder var fantastisk lydhør og det

betød også, at skuespillerne gav alt, hvad de havde i sig.

Da de sidste gløder fra fyrværkeriet var brændt ud og lyset tændt, var succesen sikret, og alene den oplevelse var tilstrækkelig løn for det kæmpearbejde, alle de medvirkende har lagt i forestillingen.

De to følgende forestillinger gik også over al forventning. Onsdag eftermiddag spillede vi for folk fra byens typografiske arbejdspladser og torsdag aften for andet godtfolk.

Og vi fortsætter! Meningen er, at forestillingen skal bruges i overens-

komstkampen. Vi håber at komme ud på arbejdspladser, til generalforsamlinger, og ud hvor arbejdsløse samles.

Vi vil ud for at opfordre de arbejdende til sammen med os at rejse de arbejdsløses overenskomstkra- og kæmpe for dem!

Vi pusler også med tanken om at lave en ny cabaret til næste år og håber på, at nogen af jer har fået lyst til at være med. Hvis I har det, så sig til – der er plads til alle.

Kammeratlig hilsen,

*Cabaret '84*

